



Årsberättelse för år 2020

År 2020 har varit speciellt och annorlunda för alla människor pga. Coronapandemin som kom till vårt land i februari. Kyrkor, församlingar och föreningar har fått tänka nytt och lägga om sin verksamhet. Planerade gudstjänster och samlingar har i stor utsträckning fått ställas in, så också i Folkungakyrkan. Folkhälsomyndighetens rekommendationer har följts vilket inneburit att de samlingar som genomförts har haft begränsat antal besökare. Församlingen har under året fortsatt det treåriga programmet med församlingsutveckling dock i begränsad skala.

Församlingens mål och vision för året

Vi utgår i vårt mål för året från följande ledord i Bibeln:

"Jag skall inte lämna er ensamma, jag skall komma till er." (Joh. 14:18)

Församlingens övergripande målsättningen för året har liksom tidigare haft lydelsen:

Vår kyrka ska vara en mötesplats för alla människor och en växtplats för den kristna tron.

Delmål:

1. Lägga fokus under året på utveckling av församlingens framtid och fördjupning av vår församlingsutveckling
2. Bedriva barn och ungdomsverksamhet genom att:
 - Fortsätta med söndagsskola 1/g mån i Folkungakyrkan under gudstjänsttid.
 - Fortsätta samarbetet med Andreaskyrkan i Mjölby för scout & tonår.
3. Vårda församlingens inre genom att:
 - fördjupa bön och bibelläsning, vara uthålliga.
 - använda våra personliga och andliga gåvor och tjäna med glädje.
 - uppmuntra varandra.
4. Vårda församlingen utåtriktade arbete genom att:
 - söka gemenskap med flera sammanhang i vårt område.
 - finna ny form för missionsauktionen.

Mission – i vår närhet och internationellt

Församlingen har ett gott samarbete med Hela Människan-RIA i Mjölby. Förutom ett ekonomiskt bidrag så är flera i församlingen engagerade som nattvolontärer. Ria har förhandlat om bidraget från kommunen och trots hot om neddragningar har Ria fått behålla sitt bidrag. Arbetet är en länk ut till människor med olika behov. Dagverksamheten har varit öppen hela tiden trots Coronapandemin. Härbärgat har dock varit stängt under några månader men är i slutet av året åter öppet med full kapacitet igen.

Genom samarbetet med Ekumeniakyrkan och med Evangeliska Frikyrkan (EFK) stöder församlingen mission i andra länder med ekonomiskt bidrag fördelat lika till de båda organisationerna. På årsmötet 2020 bestämdes att Folkungakyrkan inte skulle ha någon missionsauktion. En grupp bildades för att ta fram förslag till nya former för missionsinsamling och att skapa för nya kontaktytor utanför församlingen. Detta resulterade två projekt; tillsammans med Svenska kyrkan i Väderstad bildades en arbetsgrupp som genomförde en insamlingskampanj med namnet "Väderstad för Världens Barn" där föreningar och näringsidkare i samhället bjöds in att delta. Två torgdagar i Väderstad genomfördes tillsammans med Svenska kyrkan i samband med Världens Barn-galan. Kampanjen avslutades med en

livesänd konsert i Väderstad kyrka. Utvärderingen gav positiva signaler, flera goda kontakter skapades och ett gott insamlingsresultat till Världen Barn inbringade ca 35 000 kr.

Det andra projektet var en insamling till vårt eget missionsåtagande för internationellt arbete. Första advent bestämdes som en offerdag för internationell mission. I samband med det gjordes en digital basar. Diverse hantverk, hemstöpta ljus, samt egen-tillverkade arrangemang skapades och skänktes. Materialet lades ut med bild och pris på Folkungakyrkans hemsida och på Instagram. Inkomsten av dessa produkter gick in i församlingens missionskassa tillsammans med det som kom in som offergåvor.

Gudstjänster och samlingar under året

Årets första samling inleddes med Ekumenisk Nyårsbön i Folkungakyrkan. Den 15 mars anordnades en "mini" konsert med kören Girl-Power från Svenska Kyrkan under ledning av kantor Marcus Johansson. Resten av året 2020 har sen präglats av inställda samlingar och en annorlunda och anpassad planering utifrån de rekommendationer som gällt under Coronapandemin. Påskens gemensamma gudstjänster ställdes t.ex. in på grund av rådande restriktioner. Vi beslutade att enbart genomföra Ro-för-själen-samlingar i kyrkan med begränsat antal deltagare samt samlingar som kunde genomföras utomhus. Bl.a. arrangerades flera pilgrimsvandringar under vår, sommar och höst.

En gång per vecka har det varit bön i Folkungakyrkan under våren. Gemenskapsdagen i början av september blev en positiv injektion, den genomfördes hos familjen Arnell i Gärdslätt, en arbetsgrupp hade planerat och Gunnel Noreliusson deltog och höll i flera samlingar. Ljustöpardagen samlade under hösten som vanligt barn, ungdomar och vuxna till en fin gemenskap. Här tillverkas ljus som senare säljs till förmån för mission, en fin tradition som innehåller både hantverk och kultur. Några digitala gudstjänster har genomförts tillsammans med Väderstad kyrka under senhösten.

Barn- och ungdomsarbete

Under senare delen av året 2019 fick barnen i söndagsskolan planera inför 2020 års söndagsskola och döpte om söndagsskola till söndags-coola. Det fanns då även en del önskemål inför 2020. År 2020 blev inte som vi tänkt på grund av Covid-19. Söndagscoola har träffats vid fyra tillfällen med anpassade aktiviteter bl.a. med utgångspunkt från barnens egna önskemål. Innehållet för söndagscoola har utgått från söndagens teman enligt kyrkoåret. Barnens bibel, bönbok digital teknik samt naturen har nyttjats för att undervisa på barns vis. Deltagarantalet har varierat mellan fyra och åtta barn i åldrarna 7–12 år.

Samarbetet med Andreasförsamlingen i Mjölby för ungdomar i scout- och tonårsåldern har fortsatt under 2020, med medverkan också av ledare från vår församling. Under våren hade tonår sina aktiviteter trots pandemin men under senare delen av hösten så har allt varit nedlagt. Tyvärr blev det inga läger denna sommar för våra barn och ungdomar. Målet är naturligtvis att stödja ungdomarnas utveckling till en levande tro på Jesus.

Styrelsens arbete

Styrelsen har under året bestått av Kjell Knutsson (ordförande), Solweig A Almfors (vice ordförande), Gunnar Svensson (kassör), Mirjam Arnell (sekreterare), Laisa Engblom, Gunnar Andersson och Anette Johansson. Styrelsen har haft möten i regel en gång per månad. Förutom planering av gudstjänster och samlingar har styrelsens arbete i hög grad ägnats åt diskussioner kring församlingens framtid. Styrelsen har träffat vår kontaktperson, Gunnel Noreliusson vid några tillfällen. Under det här speciella året har de församlingsmöten som varit inplanerade fått ställas in. Information har istället delgivits

medlemmarna med brev via e-post. Under våren hade vi ett par träffar med kyrkorådet i Väderstad kyrka.

Fastigheten

Lägenheten på övervåningen har varit uthyrd under hela året. Den familj som bott där under de senaste tre åren flyttade ut den sista november. En ny familj med behov av bostad kunde flytta in den 20 december. En grundlig städning genomfördes av ett städbolag i samband med bytet av hyresgäster. En del nytt material köptes in bl.a. madrasser och täcken, några småreparationer gjordes också. Under året har köksfläkt, toalettstol och några brandvarnare ersatts av nya.

På nedervåningen har en ny toalettstol ersatt den gamla som inte fungerade. En ny brandvarnare i entrén har kommit på plats. En plåtskoning runt en skorsten för ventilationen på taket blåste sönder under våren. Detta lagades och ersattes av nytt material. Fastighetsgruppen har bestått av Gunnar Andersson, Göran Engblom och Stefan Johansson.

Statistik

Under året har en medlem avlidit och en medlem har begärt flyttning, församlingen har därmed vid årets slut 42 medlemmar.

Tack till alla som deltagit och engagerat sig i Folkungakyrkans verksamhet och arbete under året. Medlemmar i en församling har olika förutsättningar, möjligheter och gåvor att bidra med, allt räknas och bidrar till helheten. Stort tack till alla.

Styrelsen för Väderstadortens ekumeniska församling

Kjell Knutsson
ordförande